



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIETTE MOREELS

Weduwe van de Heer Albert De Geyter

geboren te Scheldewindeke op 18 maart 1919 en overleden op 14 september 1993 in het Sint-Elisabeth-ziekenhuis te Zottegem, gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken

Zie de boom de paden tooien
Rondom zijn stille voet,
Laat Uw ziel zich ontplooiën
En haar bloemen om zich strooiën
Uit een vroom gemoed.

Leer U aan de stilte te laven
Naar het leven U geleidt
Zij is Uw veilige haven,
Want zij is de grote gave
Voor de eeuwigheid.

C.S. Adama van Scheltema

Gery en Godelieve DE GEYTER - DE MEYER,
kinderen en kleinkinderen.

Alex en Nelly DE GEYTER - T'SIOBBEL
en kinderen,

Guy en Hélène DE GEYTER - COESSENS
en kinderen,

Johan en Christel DE SPIEGELEER - DE GEYTER
en kinderen.

De families
DE GEYTER - MOREELS - HAERENS.
danken U oprecht voor uw gebeden en medeleven
in hun rouw.

Drukkerij Van Overmeire - Horebeke