

Voor velen, als we hem het minst verwachten  
Komt soms Gods' engel van de dood,  
Over dag of misschien bij nachte  
maar altijd komt hij ongenood ! ....



**WIL IN UW GEBED EN DE EUCHARISTIË-  
VIERING GEDENKEN**

De heer

**René, Achille, Gerard MORNIE**

weduwnaar van mevrouw

**Leona HUBO**

geboren te Zegelsem op 3 april 1903 en schie-  
lijk overleden te Opbrakel, op 6 maart 1969, ge-  
zalfd met het H. Oliesel "in extremis" en de  
Pauselijke Zegen.

In de maand van Sint Jozef, patroon van de  
goede dood, staren we weer zwijgend op de  
broosheid van ons mensenleven. Daar is zo  
weinig nodig om dat felle en bedrijvig leven  
van ons te breken. 'n Ziekte die onmerkbaar  
aansluit, het sterkste gestel ondermijnt : roept  
God zijn mensen langs wondere wegen naar het  
eeuwig Vaderhuis.

Wij hebben onze vriend René goed gekend als  
een eenvoudig man. Hij was een gekende figuur  
in ons dorpsleven. Niet altijd was het leven  
gemakkelijk voor hem. Hij kende ziekte en suk-  
keling, ook het plots heengaan van zijn goede  
gade in dezelfde maand op 14 maart 1963. Doch  
hij verdroeg gelaten en in stilte de zware tegen-  
kantingen in het bestaan. Hij was eerlijk in  
zijn handel en minzaam in zijn omgang, ge-  
dienstig voor wie op hem beroep deden, hij telde  
alléén vrienden en werd door iedereen geacht.

De goedheid van zijn hart en de oprechtheid  
van zijn gemoed verwierven hem ieders ver-  
trouwen. — Voor de zijnen was hij vol toewij-  
ding en opoffering om het geluk van ieder van

zijn vijf kinderen hun geluk en een bestaan in  
het leven te verzekeren. Kalm en geduldig heeft  
hij met onderwerping aan Gods wil zijn deel  
in het lijden gedragen, moge de Heer hem met  
de zijnen die hem in geloof zijn voorgegaan de  
kroon der heerlijkheid schenken.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen.  
Mijn heengaan treft U allen. Bidt voor mij dat  
de Heer mij genadig zij. God zegene en bewa-  
re U in vrede en eensgezindheid. Bewaar het  
aandenken van uw ouders in ere door een goed  
gebed. Leert van mijn dood en die van moe-  
der, altijd als kristen mens door het leven te  
gaan en bereid te zijn als de dood komt.

De Heer geve hem de eeuwige vrede !

**NAMIS : 26 maart te 19 h.**

De families **MORNIE, FOUBERT, HUBO** en  
**VAN WIJMEERSCH,**

danken U om uw gebeden en blijken  
van deelneming.

---

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.