



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Robert MOSTINCKX

echtgenoot van Mevrouw Fernande VAN IMPE

geboren te Sint-Katherina-Lombeek
op 7 oktober 1934 en overleden in het A.Z.
Sint-Lucas te Gent op 14 april 1999,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Bestuurslid K.B.G. Nederbrakel.

*Lid W.T.C. Vlaamse Ardennen en Pétanqueclub De Rijdt.
Lid Werk der Volkstuinen.*

*Namis op vrijdag 28 mei 1999 om 18.30 uur
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.*

De families

MOSTINCKX, DE BAST,

VAN IMPE en VIVILLE

danken U voor uw medeleven en gebed.

Robert, waar ben je gebleven...

Te vroeg is hij van ons heengegaan. Zijn statige verschijning, zijn beminnelijke glimlach zullen we ontberen. Zijn leven was voorbeeldig: ernstig en plichtsbewust op het werk, gewaardeerd door oversten en werkmakers. Hij was de man die klaar stond om te helpen en bescheiden op de achtergrond bleef.

Jarenlang was hij de steun en verzorger van zijn oude moeder, die hij vorig jaar op 94-jarige leeftijd de ogen sloot. Hij was sportief en de fair play hield hij hoog in het vaandel. Regelmatig fietste hij, alleen of met vrienden, doorheen de mooie streek van onze Vlaamse Ardennen. Tweemaal in de week trok hij met zijn maker naar de zwemkom. En dan, als fijnste tijdverdrijf het petanken, samen met de ouderen van dagen. Dat was genieten in de echte zin van het woord. Daar aan de Rijdt missen we hem, samen met de twee clubgenoten, die hem zijn vooraf gegaan.

Liefste Fernande, kinderen, kleinkinderen en vrienden graag had ik nog bij u vertoefd. Het heeft niet mogen zijn. De Heer heeft het anders gepland. Dat Zijn wil geschiede!
Moge Hij u de moed geven verder te ijveren voor het goede. Help elkaar zoveel mogelijk.
Met uw gebeden blijf ik innig met u verbonden.
Tot later...

Rouwl. fun. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brakel

