

*Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.*



In dankbare herinnering aan

MEVROUW

Madeleine MOTTE

weduwe in het eerste huwelijk van de heer
Richard Vanholder

weduwe in het tweede huwelijk van de
heer Gustaaf Lecocq

Lid van de Liberale Harmonie Herne

Geboren te Herne op 17 augustus 1910
en godvruchtig overleden in het stedelijk
ziekenhuis te Aalst op 8 september 1995,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

*Samen vierden we op deze maand haar
verjaardag. Sprakeloos stonden wij rond het
stejfbed, en het leven van deze goede vrouw, die
kracht en inspanning kende en bleef volhouden*

*tot het einde toe, tot dat het lichaam brak. Overal
in huis liggen stil de dingen. Leeg is je zetel en
ons hart is vol van schrijnend verdriet.*

*Ja, marenneken, je was oud geworden in jouw
laatste levenswandel, je kon het niet meer
alleen, en was afhankelijk van diegenen
romdom jou, diegenen ook die jouw
beperkingen opvingen en hielpen daar waar
nodig. Je was dankbaar voor dat alles, je uitte
het in kleine details.*

*De vele familieleden, goede bureu, bezorgde
dokters, verpleegsters, kinesitherapeuten en
kennissen wil ik danken voor hun bezoek
toewijding en verzorging.*

*Een milde troost waren uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming evenals uw diep
medevoelen.*

*Daarvoor danken u innig
de families MOTTE, VANHOLDER,
LECOQ, BONTRIDDER
en BELLEMANS*