

Heden zij haar verblijf in de stad van Vrede.

†

Vroom aandenken van

Mevrouw

Odile, Clara MOTTE

weduwe van de

Heer Jozef DONCKERWOLKE,

geboren te Nederbrakel op 14 juli 1897 en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 4 februari 1979.

Gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen

Nu het barre winterweer traagweg zich heeft teruggetrokken, nu het daglicht zich aarzelend begint te lengen, komt er stilaan hoop op een veelbelovende lente. Vooral zieken en ouderlingen zien verlangend uit naar het nieuwe leven. Nu is Odile overgegaan naar het nieuwe Leven en de eeuwige Lente.

Ze is hier door het leven gegaan als een voorbeeldige vrouw, een goede echtgenote en een zorgzame moeder. We zullen haar ook blijven gedenken als een trouwe kristen. De laatste jaren ontving ze regelmatig de

H. Kommunie aan huis en bereidde zich geduldig voor op het laatste afscheid. Ze is zachtjes van ons heengegaan, gelaten en sereen.

Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel is nu haar deel.

Beste kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd om mij. Verdubbel nu uw genegenheid en vriendschap voor elkander. Blijft eendrachtig verenigd in een hechte familieband.

Met dankbaarheid in het hart voor uw kommer en zorgen aan mij besteed, blijf ik samen met vader over u waken en voor u bidden vanuit het hemels Vaderhuis.

Familie en vrienden, ook u blijf ik dankbaar gedenken en zeg u een tot weerziens wanneer wij weer zullen samen zijn voor altijd.

De families :

MOTTE, DONCKERWOLKE,
ELSUWE, DE WOLF,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel