

Draagt elkanders lasten, zo zult ge de wet van Kristus volbrengen. (Gal. VI. 2)

†

Zalig aandenken aan de Heer  
**André - Charles NACHTEGAELE**

geboren te Wortegem de 1 december 1898  
en overleden in home „De Samaritaan”  
Maarkedal op 29 januari 1978, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken.

—o—

Door het lijden wordt een mens gelouterd en gezuiverd, bereid gemaakt om het eeuwige leven in te gaan en deel te hebben in de glorie van Kristus verrijzenis.

Zo kunnen we ook terecht voor André bidden : "Kristus, die voor u gekruisigd is, bevrijde u van de eeuwige dood ; Kristus, de zoon van de levende God, make u levend voor eeuwig in Zijn Paradijs".

Opgegroeid in de vrees des Heren, bleef hij onkreukbaar trouw aan zijn geloof en vond daarin ook de kracht en de troost voor zijn eenzaam leven.

Toch bereikte hij nog een hoge leeftijd en was gelukkig zijn laatste jaren te mogen doorbrengen bij liefdevolle Zusters, die hem verpleegden en verzorgden.

Beste broers, zusters en familie, ik dank u zeer voor uw liefdevolle bekommernis en bezoeken. Vaartwel.

Beste vrienden en geburen, ik zeg u ook tot weerziens en vraag een goed gebedje.  
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

—o—

De families NACHTEGAELE

danken U voor de blijken van deelneming en uw gebeden.

---

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem