

*Groot in haar eenvoud,
edel in haar liefde,
schoon in haar vriendschap*

ZO GEDENKEN WIJ VROOM

MEVROUW

**Jeanne
NACHTERGAELE**

weduwe van de heer
Leonce HERREGODS

Geboren te Sint-Lievens-Esse op 8 april 1911
en overleden te Erwetegem
in rustoord 'De Vlamme' op 25 januari 1997.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van Ziekenzorg.

De families NACHTERGAELE, HERREGODS,
VALLEZ en DE BOE

*danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.*

We staan stil en dankbaar gebogen omwille van
het sterven van onze zuster en tante.

Stil en met vragende ogen heeft ze haar laatste
dagen beleefd.

Wij bewonderen het geduld van haar familie en
verzorgers.

Ze werd in het ziekensacrament toevertrouwd in
Gods handen.

We danken haar voor al haar werk en zorgen
tegenover broers en zusters, neven en nichten.

We danken alle mensen die haar hebben gelukkig
gemaakt.

Jeanne, rust nu maar uit, je strijd is gestreden, wie
kon begrijpen wat je hebt geleden.

We gedenken je verder in ons gebed; vergeet ook
ons niet bij de Heer.

begr. a. goessens-govaert, st-lievens-esse - 054/50 11 66
druk. van boxstael