



Dankbaar aandenken aan

De Heer
Aloysius

NACHTERGAELE

*Geboren te Eine op 6 oktober 1915 en plots overleden
te St.-Kornelis-Horebeke op 2 oktober 1998,
gesterkt door het gebed van de kerk.*

dank U

voor uw blijken van deelneming en
voor uw gebed.

*Aloys is gevallen als een blad in de
herfst, stil, zonder gerucht te maken.
Zo woonde hij ook stil en gelukkig in
zijn huizeke met planten voor de deur en
bloemen aan het raam. Hij stond graag
in de deuropening met zijn trouwe hond
erbij. Beiden keken ze naar al wie
voorbij ging. Aloys lachte vriendelijk met
een gebaar en liet zijn pijp roken.
Vooral de kinderen zag hij graag
voorbijkomen. Voor iedereen in het dorp
was hij een vertrouwd figuur. Hij was
graag onder het volk en als er iets te
doen was kwam hij eens kijken.
Goed verzorgd door Isabelle sleet hij
"de laatste gelukkige dagen van zijn
leven" zoals hij zelf zegde.
Vrijdag had hij zijn beste kleren
aangedaan om zijn laatste wandeling te
maken.
Aloys, rust nu maar.
Bedankt om je vriendelijkheid.*

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.