

Wij hebben hem steeds een warme liefde toegedragen, vergeten we hem nu niet, verlaten we hem niet vooraleer we hem door onze gebeden hebben gebracht in het Hemels Vaderhuis.
(H. Aug.)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ALFONS NAUDTS

echtgenoot van Clementine BLONDELLE.

Geboren te Nieuwkerken-Waas de 17 Oogst 1872
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 14 October 1954.

Voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Hij was Ere-Wijkmeester van de H. Hartbond
en lid van alle parochiale godvruchtige
genootschappen.

De Heer zal mij vergelden volgens
mijn gerechtigheid, want ik heb zijn
wegen trouw bewandeld. (Ps. 119,4)

Al wie deze duurzame overledene gekend heeft, zal deze woorden van de H. Schrift zonder aarzelen op hem toepassen : Hij was in alles een voorbeeld : als echtgenoot, als huisvader beleed hij zonder schroom zijn Heilig Geloof en hij gaf het voorbeeld van een vroom en deugzaam christelijk leven in het openbaar. Hij was een voortrekker als ijveraar van de H. Hartbond.

Geen wonder dan ook dat hij een bewonderenswaardige, zachte en rustige

dood is gestorven. Bij hem zijn de woorden van het H. Hart in vervulling gegaan : "Mijn Hart zal een veilige schuilplaats zijn in hun stervensuur voor dezen die mijn Hart vereren".

(H. Maria Alacoque)

Dierbare echtgenote, beminde kinderen, weent niet om mij. Wij zijn immers op de wereld niet gekomen om er te blijven. Het ogenblik van scheiden kan wel pijnlijk zijn maar we moeten ons troosten in de gedachte dat we elkan- der eenmaal zullen terugzien in eeuwige blijdschap. Vaart intussen wel en leeft schoon, braaf, deugzaam en kristelijk. God zegene en beware U. Intussen bidt veel voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene a.u.b.



De familiën NAUDTS, BLONDELLE en
D'HOOGHE ;

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van deelneming en
danken U.