

Daarom zal men U dankbaar zijn.
omdat gij ons voor 't leven
door lief en leed, in lust en pijn
een Moeder hebt gegeven. (P. R.)

†

Dit zeze U een aandenken aan
mevrouw

Marie Lydie Neybergh

weduwe van de heer
René De Grauw

geboren te Zarlardingne op 1 oktober 1898 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 7 maart 1986, ver-
sterkt door het H. Sakrament der Zieken.

De families

Neybergh, De Grauw,
De Vos en Gillewijdens

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Samen zijn we verenigd rond moeder met
alles wat zij voor ons en voor zovelen be-
tekend heeft en nog zal blijven betekenen
voor altijd : haar liefde en toewijding, haar
opgeruimdheid en dienstbaarheid voor
iedereen.

Om haar heengaan, zijn wij bedroefd maar
dankbaar voor het leven dat zij ons schonk,
dat zij ons leerde aanvaarden in goede en
kwade dagen, om het voorbeeld dat zij ons
naliet van christelijke trouw en kerkelijke
verbondenheid.

Wij danken U, Heer voor dat schone leven,
dat een getuigenis was van wat uw liefde
in een mensenhart brengen kan.

Wij bidden U voor haar, dat zij die in pijn
en lijden deelgenote was geworden aan het
lijden van de Heer, nu ook deel moge
hebben aan zijn verrijzenis en eeuwige
heerlijkheid.

Goede kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, oprecht bedankt voor uw vele
toegewijde zorgen mij betoond dag en
nacht. Ik weet en ben er blij om dat U
voor mekaar bekommerd en dienstbaar zult
blijven. Tot weerziens in de Hemel met wie
ik nu bij vader, die ik op aarde zolang
moest missen, verenigd ben.

Dierbare familieleden en vrienden schenkt
mij ook een vurig gebed.