

Gedenk, o mens, dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren. (Lit. Aswoensdag).



**Bid voor de ziel van**

**M i j n h e e r**

**Alois, Achiel NIEMEGEERTS**

**weduwnaar van Mevrouw Bertha De Ridder.**

geboren te Sint-Maria-Horebeke de 30 juni 1904 en onvoorziens aldaar overleden de 2 maart 1977, gezalfd met het H. Olieselsacrament in uiterste nood.

Op aswoensdag, waarop het askruisje ons herinnert aan de vergankelijkheid van ons aardse leven, alhoewel het uur der dood ons verborgen blijft, leert onze moeder de H. Kerk dat niets zo zeker is als de dood maar ook niets zo onzeker als het uur en de wijze van ons sterven. « Weest waakzaam, want ik zal komen als een dief in de nacht. Denkt er aan dat als het avond is geworden, gij wellicht het morgenuur niet meer zult bereiken » (Navolging Christi).

De dierbare overledene was een rechtschapen en eerlijk man, die wel door de dood werd verrast maar niet onvoorbereid werd bevonden. Bij hem brak de dood ineens en plots het leven af, ongenadig, zonder afscheid van woorden, maar zijn voorbeeldige levenswandel was een aaneenhangende voorbereiding van de dood. Zijn le-

ven was een getuigenis van gewetensvolle correctheid en preciesheid, van deugdzaamheid en werkzaamheid. Hij heeft de Heer getrouw gediend in gebed en offer. Zulk een getuigenis is de grootste troost in het uur van de dood.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan was onverwachts en sprakeloos. Zoals gij de jaren van mijn eenzaamheid en de oude dag gevuld hebt met uw kommervolle genegenheid, ben ik er zeker van dat gij mijn aandenken in uw hart zult bewaren vooral door het gebed. Hebt dank voor die kinderlijke liefde en tot weenziens bij God, waar ik nu moeder vervoeg. - God zegene U en beware U in zijn liefde.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a.u.b. voor de overledene.

De namis heeft plaats op zaterdagavond 26 maart om 19,30 uur.



Mijnheer en Mevrouw Remi Niemegeerts-Truyen Margriet en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Roger Niemegeerts-Bekaert Jeannine;

Mijnheer en Mevrouw Paul Niemegeerts-Van Der Stichelen Anais en kind;

De families Niemegeerts, De Ridder, Hertecant, Carijn,

**danken U voor de gebeden  
en deelneming in hun diepe rouw.**

De Beiaard