

†

TER ZALIGE GEDACHTENIS AAN

de Heer

Cyriel NIEMEGEERTS

echtgenoot van Mevrouw Sara ANNO

geboren te St.-Maria-Horebeke op 11 november 1902 en schielijk overleden te Zwalm/St.-Denijs-Boekel op 16 mei 1978, voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Lid van de parochiegemeenschap van St.-Denijs-Boekel.

Geluk, beproeving en lijden wisselen elkaar snel af in het leven van ieder mens. Ieder mens draagt zijn eigen kruis, ieder ziel haar eigen leed en ieder hart zijn eigen pijn. Indien de zekerheid van de dood ons bedroeft, toch troost ons de belofte van het eeuwig leven.

Reeds 22 jaren had deze man omwille van ziekte de zware handenarbeid moeten opgeven. Als man hield hij van het werk. Graag zou hij daarom nog zijn stuk gestaan hebben, maar de toestand van zijn gezondheid liet het niet meer toe. Hij trok zich dan terug in zijn eenvoudig huisje en hij voelde zich toch zo gelukkig als hij in zijn tuin wat werk kon opknappen. Hij hield van de natuur en in de natuur stond hij dicht bij God: alles wat ontkiemt, groeit en bloeit, sprak hem van Zijn scheppende hand. Gedurende vele jaren reeds was er dus in zijn leven meer wee dan wel. Maar hij had geleerd het wel en het wee in zijn leven te dragen. Hij morde daar niet over, maar probeerde de beproeving te verwerken. Hierin werd hij ook flink bijgestaan door zijn goede echtgenote.

En toen die bewuste dinsdagnacht, in de lente van de natuur, toen gans "Boekel" te ruste lag, kwam de Heer over leven en dood de ziel van zijn dienaar terug opeisen. Moge hij nu bij zijn hemelse Vader voor eeuwig gelukkig zijn.

Dierbare echtgenote, gedurende meer dan 33 jaar huwelijksleven hebben we in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, elkaar liefgehad en gewaardeerd en zijn we samen gelukkig geweest. Ik dank u hiervoor.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ook u dank ik voor uw ouderliefde. Wees nu de steun en troost van moeder.

Dierbare familieleden en vrienden, tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Mevrouw Sara ANNO, *zijn echtgenote* ;

De Heer en Mevrouw Jacques NIEMEGEERTS-

VAN DER STICHELEN Jeannette,

zijn kinderen ;

Mejuffer Els NIEMEGEERTS,

Mejuffer Leen NIEMEGEERTS, *zijn kleinkinderen* ;

De families NIEMEGEERTS-HERTECANT en
ANNO-WUYTENS,

danken U voor uw deelneming in rouw en gebed.

drukk. darragas - uitg. de vos - zwalm