



Dankbare herinnering aan  
de heer

**Emile Léon NOKERMAN**

echtgenoot van mevrouw Estelle DEMARBAIX

Geboren te Everbeek op 7 juni 1919 en  
er overleden op 29 februari 2004.

Vader gij zijt uit dit leven weggerukt.

Een plaats is nu leeg, wij hebben geen dank kunnen zeggen voor al het goede dat we van jou mochten ondervinden. Je beeld staat nog scherp in onze herinnering, maar de wonde in ons hart is nog lang niet geheeld. Het leven gaat verder, zonder jou, maar we kunnen toch niet nalaten af en toe een traan weg te pinken om dat verlies.

Dan wordt je stil van binnen en je vraagt je af of het leven niet gans anders zou zijn als jij nog in ons midden was.

Heb dank, Heer, voor zijn leven, waarvan zovelen getuigen waren. Laat hem leven in het licht des aanschijns, waar ook wij eens met hem zullen verenigd zijn in Uw eeuwige liefde.

---

De families NOKERMAN - DELCUVE en  
DEMARBAIX - VAN WAEYENBERGE  
zijn u erkentelijk voor uw medeleven.



A vous qui, par une présence, une parole, un geste,  
un envoi de fleurs, une prière, avez témoigné votre  
sympathie, votre affection ou votre amitié lors du  
décès de

monsieur

**Emile Léon NOKERMAN**

époux de madame Estelle DEMARBAIX

*Secrétaire retraité des U.P.A. du  
Canton de Lessines  
Président de la section locale des  
Anciens Combattants*

Né à Everbeek le 7 juin 1919 et y décédé  
le 29 février 2004.

Nous vous disons : "Merci"

---

Les familles NOKERMAN - DELCUVE et  
DEMARBAIX - VAN WAEYENBERGE.