

Zoals het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied ; de Naam des Heren zij gezegend. (Job.1)

†

**Bid voor de ziel van
DE HEER**

Arthur, Omer NOTERMAN

Echtgenoot van Mevrouw Maxence BRUWAEYS

Geboren te Ronse, de 7 januari 1894 en er godvruchtig overleden de 1 februari 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten.

—
Alles op de aarde verkondigt de ellende van de mens en de goedheid van God ; de onmacht van de mens zonder God en zijn kracht met God.

(Pascal)

De dierbare overledene heeft in zijn leven droeve dagen gekend en hard werk in dikwijls moeilijke omstandigheden. Maar in zijn gezin en in zijn omgeving vond hij veel voldoening en daaraan was hij zeer gevoelig.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, in mijn lange ziekte hebt gij mij veel genegenheid getoond ; ik ben u daar zeer dankbaar voor. Blijft mij uw genegenheid nu betonen door uw gebed.

Mijn goede familieleden en vrienden, blijft mij steeds gedenken in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Omer NOTERMAN-BRUWAEYS,
Heer en Mevrouw Marcel NOTERMAN-BADIE en kinderen,

Heer en Mevrouw Alfred NOTERMAN-GODIJN en kinderen,

De families NOTERMAN, BRUWAEYS, DEBUYSCHER en COPPEJANS,

danken U zeer oprecht voor de blijken van deelneming in hun rouw.