

BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer Victor NOTERMAN

echtgenoot van

Mevrouw Sara VERBEURGT

geboren te Volkegem op 15 april 1918 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 9 december 1988, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Rijvereniging St.-Amelberga Mater.

Goede God en Vader,
onze echtgenoot en vader is overleden.
Wij hebben pijn en verdriet
en zullen hem zo missen.
Wij zoeken troost om dit verlies
en kijken op naar het kruis
waaraan Jezus, Uw Zoon, gestorven is.
Wij danken U om het goede
dat wij door Uw werk en zorg
mochten ervaren.
Wij bidden U Heer,
geef hem rust, vrede en vreugde
na het lijden van de laatste maanden,
geef hem het geluk, voor altijd bij U.
Het is de oprechte wens uit het hart
van zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en naaste familie,
van buren en vrienden
en van allen die hem oprecht genegen waren.
Dit vragen wij U, door Christus onze Heer.

Sara VERBEURGT, zijn echtgenote ;

Marc en Christiaene NOTERMAN - PUTMAN,
Zéno en Martine SCHEPENS - NOTERMAN,
Denis en Josine NOTERMAN - VERSMISSEN,
Luc en Bernice DE RIJCKE - NOTERMAN,

zijn kinderen ;

Peter NOTERMAN,
Geert NOTERMAN,
Werner SCHEPENS,

Dieter DE RIJCKE, zijn kleinkinderen ;

Zijn broeder, schoonbroeders, zuster,
schoonzusters, neven en nichten,

De families NOTERMAN, VAN LAECKE,
VERBEURGT en DE RIDDER.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op zaterdag 7 januari 1989 om 18 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft