



DANKBARE HERINNERING

AAN DE HEER

Donné OGIER

weduwnaar van Mevrouw Anna DE LOOR

geboren te Geraardsbergen op 10 maart 1903 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 19 januari 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



De families OGIER, DE LOOR, DE VOS en
VAN VRECKHEM,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Goede God,
met pijn in het hart
hebben we afscheid genomen van vader.
Biddend-dankbaar vertrouwen we U
onze lieve vader toe.

Gelovig en liefdevol leerde hij ons leven.
In tegenslag en lijden
groot en moedig.
was hij stil
'n Hard leven in de mijn
dagen van zwoegen en zorgen
voor zijn echtgenote en kinderen
van harte gedragen.

Vader, nu ben je bij de Gever van alle leven,
opnieuw verenigd met moeder,
al uw kinderen en kleinkinderen,
samen in goede verstandhouding,
zeggen u en moeder :
dank voor al het schone
van u beiden ontvangen.

Begravenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem