



Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

Clara Maria Opsomer

weduwe van de heer André Vanderheyden

Geboren te Eine op 9 mei 1914
en overleden te Oudenaarde op 28 maart 2009,
gesterkt door het Sacrament van de zieken

De familie dankt u oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en uw blijken van medeleven.

De namis zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei
om 18 uur in de Sint-Eligiuskerk te Eine.

Clara,

*Eenvoudig heb je geleefd,
getrouw en toegewijd
in je werk en heel je leven.
Je zou nooit iemand kwaad doen.*

*Je was er voor je man
en voor de kinderen.
Je deed je werk
uit liefde voor je gezin.*

*Steeds leefde je mee
met het gemeenschapsleven
in jouw dorp Eine.
Je familie en vrienden
lagen je nauw aan het hart.*

*Oud geworden
was je dankbaar om de zorg
en de aandacht van jouw kinderen.
Je was blij met een bezoek.*

*Je ogen zijn nu voorgoed gesloten.
We vertrouwen je nu toe
aan onze liefhebbende God.
Hij laat je nooit alleen.*



VAN WASSENHOVE - OUDENAARDE