

De tijd om God te zoeken is het leven.
De tijd om God te vinden is de dood.
De tijd om met Hem samen te zijn
is d'eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Lea, Elza, Olga ORINS

weduwe van de Heer
Germain MENSCHAERT

geboren te Schorisse op 25 april 1914 en over-
leden te Schorisse op 24 januari 1985, gesterkt
met de H. Olie « in Extremis ».

Wie zijn taak als mens vervulde en geleefd
heeft naar Gods welbehagen, zal de Heer Zijn
goedheid en Zijn liefde niet onthouden.

Dit is voor ons allen een lichtpunt in deze
dagen van rouw. « Wilt niet treuren over de
overledenen zoals de heidenen, die geen hoop
hebben. Want indien wij geloven dat Kristus
gestorven is én verreezen, zo zal God ook hen
die in de Heer Jezus ontslapen zijn, met Hem
mee opwekken ». (St.-Paulus).

« Moge het lijden van Onze Heer Jezus Krie-
tus, de verdiensten van de Heilige Maagd Maria
en van alle Heiligen, al het goede dat deze

overledene heeft gedaan, en al de tegenslagen
die zij heeft gedragen, haar strekken tot vergif-
fenis van haar zonden, vermeerdering van ge-
nade en haar het loon van het eeuwig leven
geven ».

Mijn beste familieleden, mijn taak is vol-
bracht. Onverwacht heeft de Heer mij geroepen.
Voor mij is het aardse leven voorbij, het eeu-
wig geluk wacht mij. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het
eeuwig Licht haar verschijne.

De namis heeft plaats in de kerk te Schorisse
op 24 februari om 8 uur.

De families ORINS - MERCHIERS - MENSCHAERT,
danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. Fun. D'Hondt, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde