

+

VROME HERINNERING

aan Mevrouw

ANNA OTTE

echtgenote van de Heer

Albert ROOS

geboren te Grotenberge op 19 oktober 1910 en
vroom naar de Schepper teruggekeerd
te Zottegem op 22 mei 1989.

De kerk steunde haar met de ziekenzalving.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

—

Albert Roos,

Libert en Agnes De Pessemier-Roos, kinderen en
kleinkind,

Andre en Roza De Clercq-Roos en kinderen

Michel Roos,

Ghislain en Marie-Jeanne Bousard-Roos en zoon,

Andre Roos,

Daniël en Madeleine Verhecken-Roos en zoon,

De families Otte, Roos, Van Den Berghe en Van
Den Berghe,

danken U voor Uw deelneming en gebed.

Een goede Moeder is een ware schat. Een heilige Moeder blijft een zekere belegging. Fier op haar talrijk gezin, heeft deze "sterke vrouw" haar gouden huwelijksjubileum nog kunnen vieren en dankbaarheid oogsten van echtgenoot, kinderen, bureu en vrienden.

Trouw, is zij nooit van Vaders' zijde geweest. Als een roos, heeft zij de goede geur van Kristus verspreid en met de bloem ook de doornen aangevaard. Op hoge ouderdom is zij Vader in het Rustoord "Ter Deinsbeke" gevolgd. Het kruis van ouderdom had haar krachten ondermijnd, maar diep-gelovig, heeft zij haar kwaal geofferd tot de laatste ademtocht. Vreedzaam als haar leven was, kende zij een ontmoeting met de hemelse Heiland.

Beste Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, vaarwel! Samen hebben wij toch een mooi leven achter de rug. Ik heb U veel rooskens gegeven en hun geleerd in raad en daad, met eerbied en liefde U te omringen. Blijft verder elkaar en Vader steunen doorheen het leven. Bouwt uw leven verder op God en op de bescherming van O.-L.-Vrouw. Bidt met elkaar en voor elkaar. God zegene U en beware U. Vergeet nooit Moeder en blijft bidden voor haar.

O.-L.-Vrouw van Deinsbeke b.v.o.

druk. magerman - zottegem - begr. de martelaers