

+

Dankbaar aandenken aan
de Heer

JOZEF OTTE

echtgenoot van Mevrouw
Juliette PARMENTIER

geboren te Zottegem op 4 december 1921
en er in familiekring overleden
op 22 september 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—

Juliette Parmentier,
De families Otte, Parmentier, Cordeels en
Brewaays,
danken U voor uw blijken van genegenheid.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen
en verpakken
in goede gedachten
der herinnering...
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is
om niet te vergeten.

Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere

© 1990 - 1991
printed in Belgium