

Niets is zekerder dan de dood, niets is onzekerder dan het uur.



**TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN**  
**JONGEHEER**  
**Luc OTTE**

geboren te Nederbrakel op 13 januari 1953 en smartelijk om het leven gekomen te St. Maria-Oudenhove op 3 mei 1969, gesterkt door het H. Oliesel.

Student aan het Instituut Glorieux te Ronse.

---

Heer, verschrikkelijk is de slag die ons komt te treffen. Luc was de vreugde, de zonnestraal van onze familie. Zijn minzame omgang had hem de genegenheid verworven van allen die hem kenden.

Maar de dood kwam onvoorzien ; bij het ontluiken van een nieuwe lente sloeg ze ontzettend raak toe : een jong leven, boordevol hoop en geweld, werd in één slag onmeedogend verwoest.

Beminde ouders, zwaar is de slag, onherstelbaar het verlies. Uw grote liefde en onverdroten zorgen voor mij hebben Gods wilsbeschikkingen en het onbarmhertige van de dood niet kunnen verhinderen, doch dezelfde God weze uw sterkte in de zware beproeving. Weent niet over mij, ik ben gelukkig hij de Heer.

Bemide meter, broer en zuster, troost u bij de zoete gedachte, dat, zo het scheiden pijnlijk valt op aarde, het wederzien in de hemel des te blijer wezen zal.

Voor uw gebeden,  
Voor uw kristelijke deelneming,  
danken U van harte

De families OTTE, VAN DER HEYDEN, VAN  
WYMEERSCH en DE VLEESCHOUWER,

**Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel**