



Uitnodiging tot gebed voor

mevrouw

GERMAINE PANDELAERE

weduwe van de heer
Florimond De Pelecijn

geboren te Rozebeke op 7 mei 1900
en in familiekring godvruchtig overleden
te Zottegem op 9 januari 1994, na het
Sacrament der zieken te hebben ontvangen.

De families De Pelecijn, Pandelaere,
Rimbaut en Eloot danken u voor uw bliken
van medeleven.

Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis,
en delen in de overvloed van uw genade.
Wij vragen U dat deze gaven vruchten dragen
van levend geloof en oprechte verzoening,
en dat wij mensen mogen worden
naar het beeld van Jezus uw Zoon.

Slotgebed 24^e zondag

Als een mens zo lang te leven krijgt, 94 jaar, dan
heeft die heel wat meegemaakt. Op alle gebied van
het bestaan is er veel geweest om naar uit te kij-
ken, veel om moedig te doorworstelen, veel ook
om op terug te blikken met blijheid.

Na twee oorlogen en werken voor een gezin in een-
voudige maar zware tijdsomstandigheden, kwam
er de betrekkelijke rust.

Haar schuts en betrouwen bleef de rozenkrans die
dagelijks haar geloof en gebed begeleidde.

Nu haar leven onder ons voltooid is, bidden we met
gelovig vertrouwen en aandrang dat ze mag op-
genomen worden in Gods vrede, door de verlos-
singsgenade van de Heer Jezus, samen met haar
en onze dierbare overledenen in een nieuwe en
eindeloze jeugd.

Onze-Lieve-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.