



VROOM AANDENKEN

AAN

Zeer Eerw. Heer

CLEMENT JOZEF PEERENBOOM

geboren te Dendermonde 30 oktober 1881, priester gewijd te Gent 4 september 1904, leraar aan het St Antoniuscollege te Ronse 18 sept. 1904, onderpastoor te Ronse St Martinus 17 sept. 1917, pastoor te Delftinge 24 april 1930, pastoor te Denderhoutem 22 mei 1935 en aldaar godvruchtig overleden 28 januari 1963, gezalft met de H. Olie in extremis.

In een kristelijke familie opgevoed, hoorde hij reeds vroeg de stem van de Meester en onbaatzuchtig offerde hij zijn toekomst op om in de wijngaard des Heren het opperste en onvergankelijke goed na te streven. Edelmoedig stond hij als priester - leraar in het onderwijs en behartigde hij de christelijke opvoeding van de jeugd, waar hij ook alras zijn buitengewone talenten ten toon spreidde. Later als onderpastoor en pastoor ging van hem een weldoende invloed uit door zijn grote godsvrucht, zijn helderziende wijsheid en grote zachtmoedigheid.

Meer dan 27 jaar was hij Herder van Denderhoutem, waar hij een voorbeeld was in de kerk van nauwgezette stiptheid en in zijn dagelijkse omgang met de mensen was hij gemoedelijk en toegevend.

Zijn predikaties werden door de gelovigen gaarne beluisterd en zijn woordjes op vergaderingen en bijeenkomsten waren steeds optimistisch en aanmoedigend.

Als Vader sprak hij tot zijn volk en als goede Herder was hij hun een steun door woord en daad.

Hij mocht het geluk smaken zijn 50 jarig priesterjubiläum en 25 jarig pastoorschap te vieren. God dankend voor het goede door zijn priesterschap aan de mensen bewezen.

Oud en versleten, tot de laatste dag nog het H. Misoffer opdragend, is hij nu tot de troon van het Lam opgegaan om eeuwig feest te vieren in de hemel.

Beste Zuster, Familieleden en geestelijke vrienden, vaartwel, ik dank u voor de hulp en genegenheid, die ik van u steeds mocht onder vinden.

En mochtet gij, dierbare parochianen, mij nu en dan eens gedenken in uwe gebeden voor de liefde, die ik u altijd toedroeg.

Dat hij ruste in vrede.

**De Familie, de onderpastoors en de leden van
Kerkraad bedanken.**

Druk. Scheerlinck Denderhoutem