

**Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.**

Voor onze zo goede moeder.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

# MARIE PERSOONS

Weduwe van Zaliger

**Francies De Clercq**

geboren te Ellezelles de 17 Juni 1871

en overleden te Schorisse de 8 October 1952.

Voorzien van de HH. Sakramenten

en de Pauselijken Zegen.

— o —

De duurzame overledene heeft een echt schoon christelijk leven gehad: van kinds af tot aan haar dood heeft ze een zeer godvruchtig leven doorgebracht. Welk braaf kind, welke goede dochter, welke getrouwe echtgenote, welke toegewijde moeder is ze toch geweest: al haar plichten, al haar werken werden door gebed geheiligd en God opgedragen en toch zo blijmoedig gedaan. Geen enkel avond werd naar bed gegaan zonder bidden, vooral het Rozenkransgebed was in eer.

Kinderen van zulke moeder moeten er God voor danken en haar voorbeeld volgen; 't is het middel om zelf gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken.

Bemide Kinderen en Familie hoe zeer heb ik u bemind; mijn grote zorg was, altijd goed zijn voor u en u 't voorbeeld geven, opdat ge mij moget navolgen tot in den dood toe, om allen samen zonder één uitzondering, verenigd te zijn in den Hemel. - Bewaar in uw hart het aandenken uwer moeder. H. AUG.

Moge hare ziel in vrede rusten.

---

Druk. Portois, Schorisse.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen

Mr en Mw Francies DE CLERCQ-PERSOONS;

De familie PERSOONS;

De familie BOTTELDOORN;

De familie DE CLERCQ;

Danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden.