

O kruis in Uw schaduw wil ik rusten!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Alixé PESSEMIER

weduwe van Mijnheer
Charles-Louis DE MEYER

geboren te Voorde op 18 juni 1873 en godvruchtig
overleden te Opbrakel op 26 oktober 1963.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en de
pauselijke zegen.

Ze was lid van alle godvruchtig genootschappen.

'n Leuze van Kristus leven was: Ik ben gekomen
niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Dat was ook het levensideaal van onze geliefde
overledene: "ik dien," Gans dat lange en vrome
leven stond in dienst van God en de naaste. Haar
hoge ouderdom is de zegen en de vrucht van haar
voorbeeldig kristelijk leven.

Gesproten uit een dier oude, schone, kristelijke,
vlaamse families, waarop het beoefenen der kristene
deugden en noeste werkzaamheid hun stempel heb-
ben gedrukt, is ze opgewassen tot een vrome plicht-
bewuste vrouw. Onberekend en onbaatzuchtig heeft
ze haar leven in een grenzeloze toewijding en in
dienende liefde zich totaal opgeofferd ten dienste
van haar eigen gezin, de kinderen van haar naaste
verwanten en in zovele gezinnen, waar nood en
ziekte waren een helpende hand toe te steken.
Op een stille delicate wijze, zowel in vreugde als
kruis en lijdens straalde ze een grootmoedige edelmoe-
dige en optimistische zielegrootheid uit.

Zulk leven zulk een einde. De Heer, de gever
van alle goed, heeft haar geschonken een lang en
gelukkig leven en een zalig einde op de vooravond
van het feest van Kristus Koning. Moge haar reine
en ongerepte ziel het eeuwig Licht aanschouwen!

Mijn geliefde dochter, Gabriëlle, pleegkinderen,
Gij waart mijn vreugde en mijn geluk, mijn trots

en mijn kroon. Voor U vooral heb ik gewerkt, ge-
zorgd, gestreden, geleden en gebeden. Hebt dank
voor alles wat gij voor mij geweest zijt en gedaan
hebt. God zal het u lonen. Moge de Heer U ver-
sterken en vertroosten in die droeve dagen en in
die eenzaamheid. Tot weerziens bij de Heer.

Duurbare familieleden, Eerwaarde zusters dank
voor uw vriendelijke en talloze attenties en goede
diensten mij bewezen. Moge God U allen er mild
om zegenen en belonen. Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.



De Families

PESSEMIER,
VANDERLINDEN,
DE MEYER,
CEUTERICK,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel