



Dit is de naam die wij haar gaven.

Zo was zij mens om van te houden.

God schreef hem in de palm van zijn hand :

## GABRIELLE PESSEMIER

echtgenote van

Hilaire DE VULDER

geboren te Steenhuize - Wijnhuize op 19 januari 1934 en door de dood heen naar God in het nieuwe leven overgegaan op 11 april 1980, gesterkt door het sakrament der zieken.

Het heengaan van een moeder slaat altijd wonden die nooit helemaal helen. Des te pijnlijker is de wonde wanneer moeder zo vroeg van ons heengaat : Zes weken verblijf in het ziekenhuis, zes weken intensieve zorgen, zes weken van angst en onrust. Heel de parochiegemeenschap leefde dit alles mee ; want Gabrielle was geliefd door elkeen. Ze had vele vrienden. Ze was als vergroeid met haar dorp, met de burens, met het leven van haar kinderen, met de kerk. Ze hield van de natuur zoals ze hield van alle schone dingen. Haar grootste zorg en haar grootste liefde ging naar haar gezin, haar man en kinderen en kleinkind, haar vader. Ze had geleerd dat trouw een wegschenken is van zichzelf. Dat heeft ze steeds gedaan in vele uren van hard werken, van veel zorgen en bidden en een eindeloos vertrouwen op de Heer. Had zij dit alles niet geleerd van

kleins af toen haar moeder, nog heel jong, ziek werd en van haar is heengegaan ? Moeders sterven steeds te vroeg. Als een tweede moeder vond zij in haar buurvrouw Anna, die haar steeds met raad en daad zou bijstaan, ook tijdens haar ziekte, vooral tijdens haar ziekte, maar ook in de jarenlange steun die ze mekaar toedroegen. Gabrielle was een schoon mens om van te houden.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind Saskia en vader Paul, wat was het schoon allen samen te mogen aanzitten rondom een gevulde familietafel ; wat was het schoon in totale liefde en genegenheid te mogen zorgen voor elkaar. Blijft geloven en vertrouwen dat moeder voortaan in Gods nabijheid leeft en blijft waken over u allen. Hij alleen kan toekomst geven aan allen die Hij opneemt in zijn goedheid, ook al hebben wij geen preciese woorden voor die toekomst.

Heer, help ons geloven dat moeder leeft in Uw nabijheid.

Namis : maandag 21 april te 19.30 u.



Het is goed dat u gekomen bent om met ons mee te leven.

Wij danken U

de familie PESSEMIER, DE VULDER,  
BOGAERT en PETIT.