

Dit is de roem en de glorie van de mens: volharden en standvastig blijven in de dienst van God.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW †

Sara-Cordula Peterens

Weduwe van de Heer Albert Martien.

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 10 Januari 1877
en godvruchtig overleden te Zottegem de 29 Juni 1956.
Versterkt door de H. Sacramenten van de Stervenden
Lid van verschillende Godvruchtige Genootschappen.

Zij was een goed en edel mens, bescheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in haar spreken en van haar prilste jeugd af in iedere deugd onder-richt.

2 Macc. XV 12

Zij heeft geloofd in God, die alles geschapen heeft; in de leerschool van het Evangelie heeft zij gehoopt op de verlossing en de gelukzallige eeuwigheid bij Kristus; gedreven door de bijstand van de H. Geest, is zij de naastenliefde getrouw gebleven: daarom zullen haar kinderen en haar vrienden haar prijzen.

In de eenvoud van haar hart heeft zij God alles opgeofferd-de vreugde als het lijden, succes als ouderdom en ziekte. God heeft haar trouw niet beschaamd en in ogenblikken van weemoed dacht zij aan Onze Lieve Vrouw die zij van in haar jeugd oorzaak onzer Blijdschap heeft gemoend. Wie godvruchtig geleefd heeft zal in vrede het Vaderhuis kunnen ingaan.

- Beste kinderen, kleinkinderen en familie; hebt dank om uw genegenheid en de gebeden waarvan ik zeker ben. - God heeft mij op aarde reeds met een gelukkige levensavond beloond, tonen wij ons dankbaar door ook de kelk van het lijden uit Gods' Hand te aanvaarden als een kleine wedergave bij de "Vader uit de hemel, die ons zo heeft bemind. - Houdt de gedachtenis aan Vader en Moeder in ere, uw kristelijke levenswandel en uw gebed kunnen een laatste vertroosting zijn.



Hr en Mw Henri Martien-Ribbens en kinderen;

Hr en Mw Georges Martien-Callebaut en kind,

De familiën Peterens, Martien, Fobert, De Ridder,

Zeer gevoelig voor de blijken van innige deelneming, betoond bij het overlijden van onze dierbare afgestorvene, danken wij U oprecht.

O Schautteet - Zottegem