



Bedroefd om zijn afscheid,
maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
is van ons heengegaan:

de heer

André Petit

echtgenoot van mevrouw
Elza De Paepe

geboren te Velzeke op 21 mei 1914
en godvruchtig overleden
in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 19 november 1989,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Mevrouw Petit-De Paepe,
kinderen en kleinkinderen
danken U oprecht voor uw gebed
en deelneming in hun rouw.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering...
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is
om niet te vergeten...
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...

Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.
Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid van het leven.

