

*Waar wij in liefde samenzijn,  
daar is de Heer in ons midden.*



DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw

**Elvire PETRENS**  
*weduwe van de Heer LEO KETSMAN*

geboren te Welden op 17 juni 1915 en er godvruchtig  
overleden op 25 september 1989,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

*Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.*

Niet onverwacht, maar vlugger dan verwacht,  
is moeder ons ontvallen na een korte maar fatale  
ziekte. Intussen hadden vele kaarsjes gebrand aan  
het Maria-kaelletje dat vader gebouwd had als  
dank voor de genezing van zijn vrouw in 1952.

Onze-Lieve-Vrouw troosteres der bedrukten, had  
haar toen gered. Ook nu heeft ze haar gebed ver-  
hoord. Het was immers haar wens thuis te mogen  
sterven. Moedig, zonder klagen, omringd door haar  
kinderen en kleinkinderen is ze zacht van ons heen-  
gegaan naar haar hemelse moeder.

Wanneer wij nu afscheid moeten nemen van on-  
ze geliefde moeder en grootmoeder, dan is er on-  
danks verdriet om haar heengaan, toch reden tot  
dankbaar gedenken. Dankbaar om de vele jaren die  
we samen met haar hebben mogen doorbrengen,  
dankbaar om alles wat wij voor elkaar betekend en  
gedaan hebben, dankbaar vooral om de liefde waar-  
mee zij zich steeds aan ons gegeven heeft.

Bij dit afscheid beseffen wij hoeveel wij haar  
gekregen hebben, en we voelen ons schuldenaars.  
Maar we weten dat zij ons vanuit haar hemelse be-  
stemming aanmaant om al het goede en al de liefde  
die zij ons schonk verder door te geven. Wie bij de  
Heer is kan alleen zijn woorden herhalen: heb el-  
kander lief, zoals ik u heb liefgehad.

Zo zullen wij haar gedenken, wij allen, haar kin-  
deren en kleinkinderen, haar familieleden en vrien-  
den, nu en altijd tot wij elkander weerzien.

Moge de H. Maagd Maria, wiens voorspraak zij  
genoot, ook ons beschermen en voor ons ten beste  
spreken bij de Heer.  
Amen.

---

De familie Petrens, Van Lierde, Ketsman en  
De Schepper,

*danken u zeer oprecht  
voor de bliken van deelneming in hun rouw.*

Namis : zaterdag 28 oktober 1989 om 9.00 uur.

*Drukk. Lelieur-Van Lancker - Oorlogstr. 18 - Welden*