



Bid voor de zielerust van

DE HEER

ALFONS PETRUS

echtgenoot van mevrouw
GODELIEVE CHRISTIAENS

geboren te Erwegem de 7 december 1907 en er plots overleden de 19 oktober 1978 gezalfd "in extremis".

Onze dierbare heeft ons verlaten, om terug te keren naar de Vader. Voor hem is het eeuwige leven nu begonnen. Maar een goede echtgenoot en vader gaat altijd te vroeg heen, het is een intens pijnlijk en schokkend verlies.

In al onze droefheid willen wij de Heer toch danken om dit schone leven dat hij ons is voorgaan, voor zijn inzet van elke dag als stoere werker toegewijd aan zijn gezin, en als ingoede mens steeds dienstbaar voor elkeen.

Zijn herinnering zal onder ons blijven leven, niet enkel als een pijnlijke engel omwille van een ledige plaats, maar ook en vooral als een aanmoediging om zelf verder liefdevol, plichtsgetroouw en gelovig ons leven op te bouwen.

Ja, van sommige mensen die van ons heengaan moeten wij een foto bewaren om ons hun geaaitrekken te blijven herinneren. Bij vader zal dat zelfs niet nodig zijn; schone rustige mensen vergeet men nooit!

De zondag voor zijn dood heeft hij nog de mooie woorden beluisterd in de mis, uit de lezing van Jesaja : "In die dagen zal de Heer de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten de tranen wegwissen. Op die dag zal men zeggen. dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered!". In dit geloof en in onze onderlinge steun willen wij diepte en vaste troost vinden!

Dierbare echtgenote, groot was ons geluk tesa-men, dank u daarvoor. Beste kinderen en kleinkinderen dank voor uw diepe genegenheid. Beste familieleden en vrienden, blijven wij verenigd in het gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!

Mevrouw Godelieve CHRISTIAENS

zijn echtgenote

Michel en Jeaninne PETRUS-VAN DER HOEVEN
en kind Jo

Marc en Linda PETRUS-STEENHOUT en kinde-
ren Marijke en Cindy

Luc PETRUS

Christiaan en Nadine PETRUS-POTVIN en kind
Jeroen zijn kinderen en kleinkinderen

De families PETRUS, CHRISTIAENS, VAN MEL-
CKEBEKE en HAEGEMAN

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde.