

"Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het Land bezitten".



**WIL IN UW GEBEDEN HET AANDENKEN
BEWAREN VAN**

MEVROUW

Adèle PIEN

echtgenote van de Heer
Victor WITTENBERGE

geboren te Velzeke op 18 juli 1898 en overleden te Zottegem in de kliniek St. Elisabeth op 27 januari 1972. Voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare afgestorvene was een eenvoudige en bescheiden echtgenote en moeder, die stil door het leven is gegaan en wiens heengaan een pijnlijke leemte aan goedheid en genegenheid nalaat.

Haar leven immers was een afstraling van de goedheid en liefde die ligt in Gods liefdevolle Vaderhart. Zij was een ijverige en zorgzame vrouw, die zelfvergeten, haar plicht als echtgenote en moeder heeft vervuld.

Kristelijk in haar diepste overtuiging leefde zij naar de zin van haar geloof en was heel en al liefde en toewijding.

Zacht is zij heengegaan, zonder vrees en met berusting ging zij de dood tegemoet.

Dierbare echtgenoot, uw liefde en zelfvergeten zorgen waren de zoetste troost en opbeuring in het lijden. Wij waren samen zeer gelukkig. Dank voor al wat gij voor mij hebt gedaan. God alleen kan uw opoffering naar waarde schatten. Mijn heengaan is geen scheiding voor

immer, in gebed blijven wij bij God verenigd.

In het hart van haar kinderen zal de gedachte aan een voorbeeldige en opbeurende moeder blijven voortleven.



De families PIEN, WITTENBERGE,

VAN HOLDERBEKE en VAN WETTEREN,

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

drukk. de rijck-dubelloy acacialaan 41 zottegem