

Heer geef hem de Vrede!



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan de heer

## RICHARD PIËT

Zoon van wijlen

Francies & Dionisia Baekeland

Geboren te Schorisse op 14 februari 1881 en er  
godvruchtig overleden op 11 januari 1971.  
Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

—  
Verplicht tewerkgestelde van de oorlog 1914-18.  
—

De hoge jaren zijn een erekroon, als zij op de weg  
van eer en deugd beleefd worden. - En werkelijk:  
zò heeft de betreurde overledene geleefd: christelyk,  
plichtgetrouw, eenvoudig. Zò ook is hij gestorven.

Het aards bestaan is niet het échte, doch enkel de  
toegang naar het ware eeuwige Leven: dat wist hij  
zeer goed, die waarheid verloor hij nooit uit het oog.

Beproevingen bleven hem niet gespaard: doch alles  
verdroeg hij met geduld en onderwerping, tot glorie  
van God en tot uitboeting van zijn zonden. En als het  
uur der bevrijding naderde, heeft hij met volle gela-  
tenheid en een laatste maal gesterkt door de Heilige  
Sakramenten, zijn schone ziel aan zijn beminde Heer  
en Meester afgegeven. Zijne strijd is nu ten einde:  
moge O.L. Heer hem de eeuwige beloning schenken.

Beste Neef en Nicht: ik kan U niet genoeg bedan-  
ken voor uwe toewijding en goede zorgen. Een laat-  
ste dienst vraag ik U nog: blijft voor mij bidden.

En U allen ook, Familieleiden en Vrienden: blijft  
mij gedenken in uw vroom gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familie CRUYPENINCK-PIËT;  
De familie COUCHIE-COUCHE;  
De familie BAEKELAND;

denken innig om Uw blijken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse