

+

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Nelly, Melanie Pieteraerens

weduwe van André Roman,

geboren te Everbeek op 30 juni 1927
en in de Heer ontslapen te Ronse
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid
op 14 oktober 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Het leven kan zoveel verschillen van mens tot mens. De ene gaat gemakkelijk door het leven en voor de andere is het als het ware één sukkelgang van de ene tegenslag naar de andere.

Onze dierbare overledene die we vandaag met veel eerbied en met een hart vol droefheid ten grave dragen, heeft maar al te veel ervaren wat voor tegenslagen een mens kan te dragen krijgen. Moedig heeft zij haar lot gedragen en steeds zo goed als kon voor haar zonen gezorgd. Ook op haar beurt heeft ze de goede zorgen gekregen van haar kinderen, haar geluk en haar troost.

Bidden we nu met de kerk dat de Heer van leven en dood haar nu opneme tot eeuwig leven in het hemels Vaderhuis.

Beste kinderen, hoe kan ik u bedanken voor alles wat ge voor mij gedaan hebt. Moge God u nu helpen verder voor mekaar te zorgen. Bid voor mij en ik zal vanuit de hemel over u waken.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families

Pieteraerens, Carlier,
Roman en Van Elsuwe

danken U voor uw medeleven en gebed.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel