

Als gij gelooft
zult gij Gods heerlijkheid zien. Joh. 11,40



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

RICHARD PIEYNS

echtgenoot van Mevrouw
ELODIE DE SCHRIJVER

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 16 maart
1922 en overleden in extremis te Geraards-
bergen in de H. Hartkliniek op 27 maart 1990.

**De families PIEYNS, DE SCHRIJVER,
WAEYAERT en VAN DEN DOOREN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Het leven van een mens is kort, ook al
wordt hij 68 jaar. Het gaat allemaal zo vlug.
Zo is hij jong. Groeit op met het verlangen
naar een volgende verjaardag. Zo staat hij
in de zomer van het leven. Er zijn dan betere
en minder-goede dagen.

De zorgen groeien. Hij ging werken voor
zijn gezin. De kinderen groeien op en de
dagen worden schijnbaar korter. Zo gauw is
dan het herfst-getij daar.

Met tuinieren en houden van duiven droom-
de hij ervan nog enkele jaren wat te genieten
van het leven en ... dan komen de dagen die
steeds korter worden, omdat het allemaal nog
vlugger gaat. De vermoeidheid laat zich
gevoelen.

Gelukkig als je nog samen kunt zijn en
van het bezoek van je kinderen en klein-
kinderen genieten. Zo is het Richard ver-
gaan. Na een verzwakking van zijn gezond-
heid heeft hij op enkele maanden zijn krach-
ten verloren. En dan ... vrij plots ingeslapen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, " Wat ik voor jullie deed, was graag
gedaan ". Bedankt om jullie liefde, vriend-
schap en zorgen. Moogt ge troost vinden bij
deze herinnering : " Wij hebben het goed
met elkaar gemeend en gedaan. Nog eens
bedankt om alles en ... als 't God belieft,
tot weerziens ".