



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Jo Pijcke

*Echtgenoot van Mevrouw
Monique De Temmerman.*

Geboren te Zottegem op 5 maart
1943 en er godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 26 januari 2007,

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en deelneming in de rouw.

Grootmeester,

als een tornado heb je geleefd.

Van tegenslagen en leed

ben je niet gespaard.

Met een zacht briesje ben je
van ons weggegaan, maar geen
vaarwel maar tot weerziens.

Je echtgenote, en kinderen:
Karl (†), Eva, Reza, Jan-Pieter en Koenraad.



Julius/z