

O moge ik, U onwaardig, nooit die beeltenis bederven, maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. (G. Gezelle)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Cesarine PITERAERENS

Echtgenote van Mijnheer Alfons VLERICK.

Geboren te Oubraker de 18 mei 1903 en er godvruchtig overleden de 30 april 1986.

Gesterkt door de HH. Sacramenten.

Schrijfster van de Boerinnenbond. Lid van K.A.V. Lid van de Derde Orde, H. Hartbond en andere godvruchtige genootschappen.

Er bloeide een paarse bloem van pijn
doorheen uw leven... als een vlam
die traag uw harte kneden kwam
om blij-berustend mens te zijn.

Alles heeft ze aanvaard in haar leven en gedragen met 'n breed-offerend gebaar. Ze was een dappere kristelijke moeder.

Ze hield van het leven en de mensen, van haar man en van haar kinderen. Ze heeft gewerkt en gebeden; gelachen en ook... veel geleden. Ze was een diepgelovig mens en dat was haar kracht waardoor geen enkel offer haar te zwaar viel.

Ieder afsterven is pijnlijk maar het wordt harder en dieper naar gelang diegenen die ons worden ontrukkt, met groter liefde werden bemind en er nog zo nodig waren.

Edelmoedigheid en offerzin, die twee deugden kenmerkten haar onbaatzuchtig moederhart. Ze leefde en leed voor haar kinderen, ze leefde in leed om de pijn van anderen.

Haar leven kunnen wij hierin samenvatten: leven om en voor haar man en kinderen en in die, soms harde, plichtsvervulling haar levensopgave vervullen: echtgenote en moeder zijn.

In haar leven nam ze nog de zorg en de bezorgdheid op voor een kind dat moederliefde missen zou en toch vond zij nog de tijd om zich in de Boerinnengilde ten dienste te stellen van de anderen.

Bemide echtgenoot en kinderen, ik heb voor U geleefd, gewerkt en gebeden. Dankt God voor de schone maar ook voor de harde uren die we samen mochten beleven. Mijn kinderen, uw opvoeding, u te zien leven als overtuigde kristenen was mijn grootste kommer, mijn grootste zorg. Bewaart het aandenken aan mijn leven en aan mijn liefde voor U en bidt voor mij.

Mijn vrienden en kennissen, leden van onze Boerinnengilde, gedenkt mij in uw gebeden.

De Heer geve haar de eeuwige rust.



De families PITERAERENS, ROOS,
VLERICK en DE LEY,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.