

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd
niet van het leven.



Met dankbaarheid denken wij terug aan het
verdienstevolle leven van

MEVROUW

Alice PLAETENS

weduwe van René VERMASSEN

Lid van de Bond van de Gepensioneerden

Zij werd geboren te Nederbrakel op 14 februari
1904 en is vroom overleden te Vilvoorde op 28
augustus 1985, gesterkt door het H. Zieken-
sakrament.

Zij is de weg gegaan van ieder mens : een
weg met rozen, maar ook met doornen. Met
moed heeft zij haar leven voltooid, moed die
wellicht voor ons vaak verborgen bleef.

Ze werd door velen bemind. Door haar een-
voudig bestaan kon ze zich aan alle omstan-
digheden aanpassen.

Met droefheid in ons hart denken we aan
alles wat we met haar mochten beleven.
Met droefheid ja, omdat we ze zo zullen
missen ; maar ook met diepe dankbaarheid,
omdat we nu pas ten volle zullen beseffen
wat zij voor ons betekend heeft.

Wij vouwen stil onze handen en bidden :

Dank, goede God,
Dank U voor haar vriendelijke lach
voor haar eenvoudig en dienend leven
voor haar trouw en haar goedheid.
Dank U omdat zij ons heeft geleerd
wat vertrouwen is,
en dat zij ons heeft laten zien
dat een biddende mens
altijd mag rekenen op uw genade.
Goede God en Vader,
neem haar op in uw heerlijkheid.

**De familie dankt U voor de bliken van
medeleven en gebed.**

begr. de hertogh - grimbergen - dr. rassaert