



Gedenk in uw H. Missen en gebeden  
de ziel van

**Mevrouw**

**Louisa PLAETENS**

echtgenote van

**De Heer ALFRED-ADOLF VERBEERST**

geboren te Nederbrakel op 11 april 1905 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te  
Roeselare op 23 februari 1972, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken.

---

„Zalig de rechtvaardigen, want zij zullen God  
zien”.

In de nagedachtenis van haar echtgenoot en  
van de familieleden zal deze vrome vrouw  
altijd blijven voortleven. In stille eenvoud  
heeft zij geleefd, rechtvaardig in handel en  
wandel. Uit haar woorden sprak haar kriste-  
lijke overtuiging. Haar leven is getekend ge-  
weest met het kruis van het lijden, wat haar  
ogen niet meer zagen, moesten haar voelende  
en tastende handen haar aanwijzen. Doch met  
bewonderenswaardige moed en wijskracht  
heeft zij alles aanvaard, heeft zij haar zware  
kruis gedragen.

„Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij  
gestorven; en ieder die leeft in geloof aan  
Mij, zal in eeuwigheid niet sterven” (Jo. 11,  
25-26).

Menselijke woorden kunnen zo weinig troost  
aanbrengen. Ons geloof in Gods vaderlijke  
liefde geeft ons de zekerheid van een leven  
hiernaals dat nooit eindigen zal.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij vreug-  
de en lijden gedeeld, vol geduld en goedheid  
waart gij voor mij en uw toewijding in mijn  
ziekte was zonder maat. Ik dank U voor uw  
goedheid, eens zien wij voor altijd elkaar te-  
rug.

Dierbare familieleden, gun mij, als laatste  
blijk van uw genegenheid, de verzekering van  
uw gebed.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

---

Heer Alfred-Adolf VERBEERST,  
haar echtgenoot

De families PLAETENS, VANDEN BOSSCHE,  
VERBEERST, DELMOTTE

danken U voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelneming

---

Rouwdienst Omer De Smet, Pittem