



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **JEROME PLASSCHAERT**

**Echtgenoot van Mevrouw  
ELISABETH COLPAERT**

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove  
op 1 december 1913  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 11 december 1992,  
voorzien van de H. Sakramenten,

Gewezen Ere-Voorzitter van de  
Duivenmaatschappij " DE DOODVLIEGERS ".

De families PLASSCHAERT, COLPAERT,  
HAEGEMAN en HERMAN

*danken U van harte voor uw bliken  
van deelneming in hun rouw.*

De dierbare overledene zal in onze herinnering voortleven, als een sterke persoonlijkheid wiens levenspartoon "Eenvoud" was.

Wij voelen ons zeer bedroefd om dit verlies, hij was ons zo dierbaar.

Beminde echtgenote, ik dank U om uw nooit aflatende toewijding en liefde.

Zijn afsterven maakt ons bewust hoe sterk wij met elkander verbonden waren.

Alhoewel zijn heengaan pijnlijk is zijn wij toch dankbaar om al het schone dat wij van hem mochten ontvangen.

Aan mijn familie en vrienden, vooral aan deze die mij vreugde hebben gebracht, zeg ik dank. Moge hij de eeuwige rust genieten bij de Heer, de rust welke hij door zijn goedheid ten volle heeft verdiend.

De Heer zal bij haar zijn,  
De Heer zal haar bewaren.



Wij blijven in ons gebed gedenken

MEVROUW

**Maria, Margaretha  
PLASSCHAERT**

**echtgenote van de Heer René DEFEYTER**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove  
op 25 september 1901  
en godvruchtig overleden te Gent,  
op 17 september 1979,  
gersterkt door de H. Sakramenten.

**Lid van de Kristelijke Bond  
der Gepensioneerden.**

---

We geloofden dat we nog heel lang  
moeder in ons midden zouden hebben  
om met vader te genieten van vrede  
en dagelijkse vreugden,  
om te zorgen voor de kleinkinderen  
en mee te groeien met hun levensdromen.  
Maar plots is Margriet aan de grens gekomen  
van haar lichaamskrachten.  
Veel vriendschap is van haar uitgegaan  
en vol geduld heeft zij zwakheden  
van anderen  
toegedekt met een hart dat steeds geloofde  
in de goede bedoelingen van elke mens.  
Levenslang verzorgde zij  
met nauwgezette geest  
allen die met haar samenwoonden.

De kleine attenties van iedere dag  
gaven een sfeer van hartelijkheid  
aan haar woonst.

Gelovig bidden en vertrouwtvol smeken  
was de taal van haar hart tot onze God.  
Ook toen zij de zware beproeving ervaarde  
bij het afsterven van haar dochter Marie-José  
stond zij op de bres voor het jonge gezin.

Wij danken U Heer,  
voor het vertrouwen en de kristelijke hoop  
die wij in het leven van moeder  
mochten herkennen.  
U hebt haar niet gespaard van pijn  
en verdriet,  
maar haar ook begeleid  
met Uw Woord en Sakramenten.  
Moge die band met U  
voltooid worden in een eeuwige vreugde.  
Haar gedachtenis zal voor ons blijven spreken  
van levensdurf, geloof en liefdevolle inzet.  
Daarvoor danken wij U, Heer.

---

De Heer René DEFEYTER,

De Heer en Mevrouw  
Gommar DEFEYTER-MORTIER,  
kinderen en kleinkind,

De Heer Lucien DEFEYTER,

De Heer en Mevrouw  
Michel DEFEYTER-DE GRAEVE en zontje,  
De Heer Valère DE GRAVE-DEFEYTER (†)  
en kinderen,

De families PLASSCHAERT, DEFEYTER,  
HAEGEMAN en VERTRIEST,  
danken U voor uw gebed en medevoelen.

---

Begr. E. CISPA, Dorpstraat 42, Drongen  
Drukk. E. Libbrecht-Verhelst - Drongen