



Moge de engelen ten paradijze geleiden de  
ziel van

Juffrouw

## VICTORINE PLASSCHAERT

geboren te St. Goriks-Oudenhove,  
op 24 februari 1871, overleden te Nederbrakel,  
de 19 juli 1957.

Voorzien van de genademidde'len der H. Kerk.  
Oud prefecte van de Congregatie van O. L. Vrouw,  
lid van alle godvruchtige genootschappen.



Gesterkt door het Heilig Lichaam van onze  
Heer, gesteund door de vurige gebeden van haar  
Nichten kloosterlingen die haar ziekbed omring-  
den, heeft ze haar leven in volle overgave aan  
haar Schepper teruggegeven.

De dierbare overledene was een vrouw van  
geloof. Ze leefde in stille eenvoud voor God  
en voor de evennaaste.

In al haar werken zocht ze nooit zichzelf,  
maar alleen goed te doen.

Een zo edele kristene moest de dood niet  
vrezén. Ook was haar einde zacht en stichtend  
gelijk gans haar leven. Met de voorzichtige  
Maagden uit het Evangelie, hield zij, wachtend  
op de komst van de Brudegom de lamp brand-  
dend in de hand.

Bemide familieleden en gij vooral mijn Nichtjes  
kloosterlingen, vaartwel en hebt dank voor de  
liefdevolle toewijding zo bij dag als bij nacht.  
Ook bestén dank aan de goede Zusters van  
het rusthuis. Ik bid de Heer dat Hij U ook eens  
Uw grote vergelding weze.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde.

H. Hart van Maria, wees mijn heil.



De Familiën PLASSCHAERT, DE POT-  
TER en BERT.

danken U voor de kriste-  
lijke deelneming en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.