

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RICHARD PLEYIERS

Weduwnaar van Mevrouw **Zoë Van Huffel**
geboren te Maarke-Kerkem de 8 Januari 1884 en
gesterkt met het H.Oliesel overleden te Schorisse
de 16 November 1958.

Oud-Strijder 1914-18.

- - o - -

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, ongeveinsd van hart, rechtschapen in zijn handel en wandel.

Hij had het land en de natuur waarin hij leefde lief. Meermaals zat hij te kijken naar de bladeren die nu van de bomen rijzen in deze mistige en natte herfst en dan zal hij wel gedacht hebben aan het lot van de mens die eens een schoon blad is geweest, een boom die gebloeid heeft, die vruchten heeft gedragen in zijn kinderen en in zijn werken! Een blad dat vergeelde, los kwam van de tak en aan het dwarrelen gaat de eeuwigheid in. - De dood is een mysterie, maar zij is kostbaar in de ogen van een gelovig mens, omdat het de poort is voor de eeuwigheid en de verborgenheid in de schoot van de algoede God.

Hij was een fijn vakman, steeds bereid aan ieder die er om vroeg dienst te bewijzen. Zijn taak is volbracht, hij is teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel, waar God hem zeker de beloning voor zijn deugdzaam leven zal schenken.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik ben nu bij Moeder, leeft in liefde en vrede met elkander, bidt voor mijn zielezaligheid en gedenkt mij vooral in het H. Misoffer.

Jezus, Maria, Jozef, laat mijn ziel in vrede met U rusten.

Druk. Portois Schorisse.

Mijnheer & Mevrouw **Cyriel SPIELERS-PLEYIERS** en kinderen;
Mijnheer & Mevrouw **Georges VALLEPIN-PLEYIERS** en zoon;
Mijnheer en Mevrouw **Michel GOSSEYE-PLEYIERS**;

De familie **PLEYIERS-VANDER BRUGGEN**;

De familie **VAN HUFFEL-ROOS**;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.