

Vroom aandenken aan

DE HEER

Julien Podevijn

Echtgenoot van Mevrouw
Hélene Van Wijnendaele.

Geboren te Zottegem 12 september
1926 en plotseling van ons heenge-
gaan te Spa op 21 mei 2005

De families: Podevijn, Van
Wijnendaele, Gabriëls - Van Der
Meiren, danken U oprecht voor
Uw medeleven in deze rouw.

De namis zal opgedragen worden in de
dekanale kerk van Zottegem op
zondag 12 juni 2005 om 11 uur.

Het was een fijne tijd te samen
en al mijn dank ervoor
je kwam in mijn hart
langs de kleinste ramen,
daar waren zelfs geen tralies voor;
je was zo lief,
zo zacht,
zo ongekunsteld.

Daarom vooral -
opdat je 't weet -
ben je me lief
en iemand
die ik nooit vergeet !

Rouwcenter DENIJS, Zottegem (09) 360 12 52