



Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie
in mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven !

Bid voor de ziel van

MIJNHEER

ACHIEL POLET

weduwnaar van

Mevrouw Marie DE LANGHE

geboren te Mater op 7 september 1883
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
(Melden) op 17 januari 1975, gesterkt door
het H. Sakrament Onzer Moeder de H. Kerk

—
Uitgeput van krachten, stierf onze duur-
bare overledene in een gezegende hoge
ouderdom ; deze is een erekroon wanneer
hij gevonden wordt op de weg van de
rechtvaardigheid. Wie God vreest, Hem eert
en dient, moet de dood niet vrezen, want
hij zal voor hem een bron van zaligheid
zijn.

Gelukkig dan de mens die in zijn leven
tracht te zijn zoals hij in zijn stervensuur
begeert gevonden te worden.

Onze duurzame overledene heeft, als ech-
te goede vader, in kommervolle toewijding
gewerkt en gezwoegd om zijn gezin groot
te brengen. Niets was hem té veel voor zijn
gezin, dat zijn fierheid en vreugde uit-
maakte en waarmee hij steeds bezorgd was.

Na een welbestede leven en volbrachte
taak heeft Achiel lange lijdensdagen en
beproevingen gekend, die hij, onderworpen
aan Gods H. Wil, moedig en geduldig
droeg.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milie, ik dank u voor uw genegenheid en
liefde ; en bijzonder u, mijn dochter Cla-
rissa, die mij vol toewijding en onberekend
hebt bijgestaan in de zware beproevingen
van mijn laatste levensjaren. Gedenkt mij
in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

**Voor uw bliken van deelneming en
gebeden, danken U :**

- De Heer en Mevrouw Victor POLET-
LOMAN, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Jozef POLET-WUL-
LEPUTTE, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Leo NOTERMAN-
POLET, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Georges BORDEAUD'
HUY-POLET,
De Heer en Mevrouw André LAURIER-
POLET, kinderen en kleinkinderen,
De families POLET-DE CLERCQ en
DE LANGHE-ROOS.

vandevelde