

In al uw werken en al uw gedachten ; gedraag u zodanig alsof gij heden sterven moet !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## MARGUERITE PORREZ

Echtgenote van Mijnheer

EMIEL WITTEBROOD

geboren te Velzeke, de 30 november 1895 en overleden  
te Zottegem, de 29 april 1956,  
gesterkt door het H. Oliesel "in extremis,...

Wat zal ik zeggen als God ten oordeel komt en als Hij mij ondervragen zal, wat zal ik antwoorden ? - Dat niemand mij hier op aarde steunen en helpen kon ; daarom, o God, wees mij genadig ! Ik weet immers dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit het graf zal opstaan, en met mijn lichaam mijn God en Zaligmaker aanschouwen zal en Hem zien met mijn eigen ogen.  
(Job - Begraving)

O Heer, bitter is de kelk die Gij ons te drinken geeft; doch betrouwend op Uw genade, knielen wij neer in gebed; nederig onderwerpen wij ons aan Uw ondoorgrondelijke maar toch liefdevolle raadsbesluiten.

Duurbare echtgenoot, beste kinderen en kleinkinderen, gij weent en terecht, want veel is u ontnomen ; doch ziet op naar de Vader van barmhartigheid, de God van allen troost, die wondt en heelt en de menselijke beproeving in eeuwige vreugde kan veranderen. Onze scheiding zal niet eeuwig zijn ; vergeet mij niet in uw gebed, ook ik zal voor U bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

DRUKKERIJ MAGERMAN STRUPPEN

Mijnheer Emiel WITTEBROOD,

Mijnheer en Mevrouw Roger WITTEBROOD-DE BAKKER en kind Josée,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE ROUCK-WITTEBROOD en kinderen Mireille  
en CATELYN,

De familiën PORREZ, WITTEBROOD, BURGGRAEVE en PIEN,

BEDANKEN

voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe rouw die hen heeft getroffen.

haar echtgenoot