

Getrouwe plichtsbetrachting was voor hem de  
schoonste en heerlijkste gave des Scheppers.



## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

### VICTOR PORTOIS

Landmeter - Deskundige

weduwnaar van Mevrouw

Hortense Vander Stichel

geboren te Schorisse de 6 maart 1872 en aldaar  
godvruchtig in de Heer ontslapen de 6 mei 1957,  
gesterkt door al de Troostmiddelen van Onze  
Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mens die bereid gevonden wordt  
als de Heer komt en hem roept naar het ander  
leven.

Wie in het kleine trouw is gebleven zal in het  
grote van het hiernamaals worden binnengeleid,  
want de Heer vergeldt het goede dat de mens op  
aarde heeft gedaan.

Sterven is lastig voor de mens; want hij blijft  
in zich dragen zijn oorspronkelijke toestand : « niet  
te moeten sterven. » In Christus echter wordt ons  
sterven onze grootste en schoonste daad, wanneer  
wij, in aanvaarding en onderwerping aan Z'n Wil,  
ons leven geven als blijk van onze liefde en onze  
overgave, en als de bekroning van een leven van  
werk en plicht.

Heer Jezus, Gij die voor ons op het Kruis ge-  
storven zijt, wees uw dienaar genadig en laat  
hem deel hebben in het geluk dat Gij voor ons hebt  
verdiend en, naar uw eigen woord, hebt voor-  
bereid in de hemel.

Dierbare dochter, heb dank om alles wat gij  
voor mij bij mijn werk, zorg, kommer en ziekte

hebt gedaan. Moge God zelf u belonen en u in  
het verdere leven helpen en bijstaan. Zoveel ik  
kan zal ik, samen met uw moeder en broeder, u  
vanuit de hemel, waar ik hoop met Gods genade  
toegelaten te worden, helpen en bijstaan door  
mijn gebed. Vergeet mij niet in uwe gebeden en  
uw heilig misoffer.

Beste Familie en Duurbare Vrienden, hebt dank  
voor al het goede mij gedaan. Tot weerziens  
hierna.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

---

Mejuffer Alice PORTOIS,  
De familie PORTOIS-DE LANGHE,  
De familie VANDER STICHEL-  
OCKERMAN,

danken U innig voor de blijken  
van genegenheid en christelijke  
deelneming.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.