



Dankbare herinnering  
aan de heer

## Pierre Praet

echtgenoot van mevrouw  
Liane D'Haeyer

geboren te Nederbrakel op 9 oktober 1925 en  
overleden in het Rustoord "Ter Deynsbeke"  
te Zottegem op 19 april 1996,  
gesterkt door de H. Sakramenten.

Gewezen gemeenteraadslid van Nederbrakel  
Ridder der Kroonorde en der Leopoldsorde  
Vereerd met de Burgerlijke Medaille 1<sup>ste</sup> Klasse en  
het Burgerlijk Kruis 1<sup>ste</sup> Klasse

---

De families Praet, D'Haeyer, D'Haeyer en  
Meerschaut zijn dankbaar voor uw aanwezig-  
heid en gebed.

*Hij zal de lente niet meer zien  
die uitbreekt straks in alle tuinen.  
Hij mocht zijn ziekenkamer ruilen  
voor licht en lucht als nooit voordien  
in 't land waar zonder zorgen  
het lente is en morgen.*

---

Gij zijt voorbij, maar duurt met zoveel sporen  
in ons gezin, ons hart, onze herinnering.  
Nu wij u plots maar niet geheel verloren:  
want alles wat elkeen van u ontving  
aan zorg en warmte en vertedering  
blijft allen onverliesbaar toebehoren  
in Gods oneindig huis voorgoed herboren  
wacht gij op ons, tot de vereniging.

*(A. Van Wilderode)*

Vaarwel lieve papa, lieve opa, tot weerzien.

