

Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid Amen.



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

GILBERT PRIEËLS

echtgenoot van Mevrouw

EMILIENCE VAN CAENEGEM

geboren te Velzeke de 14 september 1938 en overleden door een smartelijk auto-ongeluk te Peronne (Frankrijk) de 4 november 1966, gesterkt door het H. Oliesel "in extremis" en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

"Ik ben de verrijzenis en het leven; wie gelooft in Mij, zal leven, al is hij ook gestorven; en al wie leeft en gelooft in Mij zal niet sterven in eeuwigheid". (Joannes 11, 25 - 26)

Zo onverwacht is de dierbare overledene aan onze liefde ontruikt. Zo vroeg heeft hij vaarwel moeten zeggen aan zijn jong gezin. Bidde we samen om Gods H. Wil in deze pijnlijke ogenblikken te kunnen aanvaarden.

In navolging van Jezus bidden we "Vader niet mijn wil maar Uw Wil geschiede".

Beste vrouw en kinderen gedenkt mijn liefde

voor U. Ik dank U en ook mijn familie voor de genegenheid en vriendschap die ik bij U thuis vond. Troost elkander, stelt Uw betrouwen op het Heilig Hart van Jezus en helpt elkaar zo goed U kunt. Eens zien we elkander weer in de hemel.

Beste vrouw en lieve kinderen mijn steun is U ontvallen, maar de hulp van God ontvalt U nooit. Jezus is de goede Herder die zorg draagt voor ons en ons leidt naar het hemels Vaderland". Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij dan ook de Heer Jezus Christus als onze Heiland verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelaal aan zich te onderwerpen". (Filippenzen 3, 20 - 21)

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mevrouw Gilbert Prieëls, geboren Emilienne Van Caenegem, zijn echtgenote

Mejuffer Carine Prieëls,

zijn dochtertjes

De families: **PRIEELS, VAN CAENEGEM, DE PAEPE en DE COUVREUR,**

**DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING.**

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem