



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Erik PROVOST

echtgenoot van Mevrouw

Magda DE BOCK

Geboren te Oudenaarde op 23 februari 1950 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 21 november 1996,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Leraar TID - Ronse.

Bestuurslid in verschillende verenigingen.

De families Provost, Merchiers, De Bock en
Vanwymeersch

danken U om de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.

In de volle kracht van zijn leven is onze zo lieve echtgenoot en vader van bij ons op zoek gegaan naar wat blijvend en eeuwig is; naar de oorsprong van alle dingen en alle mensen: God, onze Vader.

Hij hield zoveel van ons en wij van hem. Wij kunnen hem nog niet missen. Hij was zo bezorgd en bekommerd voor ons. Hij deed zoveel voor ons en het moest allemaal zo perfect zijn wat hij deed.

Zoveel geduld had hij met ons, dag na dag. Voor ons en ons gezin was hem niets teveel. Na zijn werk in de school, het TID van Ronse, begon hij thuis van alles en nog wat op een verrijnde manier.

Zelfs als het minder goed ging werkte hij nog zeer veel. Zijn grote liefhebberij waren zijn vinken. Hij hoorde ze zo graag en veel zingen. In de vereniging waren allen zijn vrienden. Naar de voetbal ging hij om Koen te zien en aan te moedigen. Hij was met zijn hart bij alles wat wij deden.

Pa, wij wenen om U. Wij durven nog niet te ver in de toekomst kijken. Alles doet ons nog teveel pijn. Wij willen voor elkaar een steun en een troost zijn en de Heer vragen voor U om verrijzenis en eeuwig leven. Wij willen geloven en hopen dat wij U eens mogen weerzien en opnieuw samen gelukkig mogen zijn.

Begrafenissen D'Hondt, Oudenaarde Tel. (055)31 11 33

