



HERINNERING AAN
MEVROUW

HENRIETTE PROVOYEUR

echtgenote van de Heer

Clement Debuysscher

geboren te Ronse op 12 mei 1915
en er overleden op 17 februari 1985.

«Het ene huisje heeft een loden kruisje te dragen, het andere een strooien». Gelukkig als men elkaar begrijpt en bijstaat, man en vrouw en kinderen.

Na een leven van werken, van hoop op stille rust en gelukkig samenzijn is de ziekte de grote spelbreker. Ook hier voor elkaar zorgen en elkaar nabij zijn is een diepe vreugde, een dank u wel waard. Zo heeft haar man haar vele jaren bijgestaan. Kinderen in eigen leed wisten ook het lijden samen te dragen.

Moeder is nu niet meer, haar leven is ten einde. Maar niet voorgoed. Wie immers het woord van de Heer gelooft zal vreugde ervaren over de dood heen dat God niet de dood van de mens wil, maar het eeuwig leven. Dit is wel de hoop die alle wanhoop verdrijft, het diepe geluk dat alle ziekte en tegenslag overwint. En het is er nu vrede waar wij kristenen voor elkaar zorgen en warme menselijke genegenheid voor elkaar opbrengen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, vrienden en geburen, dank voor alles en moge God u zegenen en mogen wij elkaar weerzien na elke afwisseling in een nieuw leven bij de Heer onze God.

Hr Clement DEBUYSSCHER,

Hr en Mw Teddy DEBUYSSCHER - HAELVOET,
Hr en Mw Freddy DEBUYSSCHER - VANHAELE,

Mejuffrouw Annicq DEBUYSSCHER,
Jonge Heer Michaël DEBUYSSCHER,

De families PROVOYEUR, DELFOSSE,
DEBUYSSCHER en VANDERGHEYNST,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming.

Rouwdienst Aelvoet