

« Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven ». (Joh. 11, 25)



In zijn 92e levensjaar stierf in de vrede van
de Heer om voor altijd in Hem te leven

DE HEER

Jean, Louis, Richard PYCKE

echtgenoot van Mevrouw

Herminie VAN KERKHOVE,

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op
7 november 1883 en aldaar overleden
op 24 maart 1975,

gesterkt door het Sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

In de Goede Week heeft hij ons verlaten.
Wij geloven dat hij met de Heer Jezus is
gestorven om voor altijd in God te leven.

Aan alle leven hier op deze wereld komt
er een einde, hoe mooi het ook is en hoe-
lang het ook duurt.

Goede God, wij danken U voor de man die
een goede echtgenoot en een goede vader
is geweest. Ook al overrompelt ons het ver-
driet bij het afscheid, toch blijven wij zeer
erkentelijk omdat zijn genegenheid en zijn
liefde zo oprecht waren.

Gans zijn leven heeft hij doorgebracht in
de Oude Stokerij op de Haaghoek. Zijn le-
ven was gevuld met de zorg voor zijn huis-
gezin. Hard werk op de boerderij schrikte
hem niet af. We hebben hem gekend als
iemand die eerder stil was, zonder veel woor-
den.

Wat ons bijzonder opviel en wat altijd in
onze herinnering zal blijven voortleven : hij
was altijd tevreden. Wat er ook gebeurde,
hij aanvaardde het, in voorspoed en tegen-
spoed, met een dankbaar hart.

Hij kon genieten van de goede dingen van
het leven en er de Heer dankbaar voor zijn.

Zijn eenvoudig geloof was de grondslag van
zijn leven. Hij was een man van gebed. Zo-
lang als hij kon, hield hij er aan de Eucha-
ristieviering 's zondags bij te wonen.

Bemide echtgenote, nu wacht u een tijd
die zwaar zal vallen. Ik blijf u bijstaan van-
uit de hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft
van elkaar houden, zoals ik vol liefde was
voor u allen.

Heer, wij bidden U

- dat hij in alles waarin hij groot is ge-
weest tot ons mag blijven spreken
- dat wij allen die met hem verboden
waren, in dankbaarheid dieper met elkaar
verbonden mogen zijn.

De families PYCKE, VAN KERKHOVE,
EECKHOUT, TRUYEN,

**danken U voor uw gebed en christelijke
deelname.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel